



zinnen/woorden: oefenen E6

- In Frankrijk eten de mensen **croissants** bij het ontbijt. croissants
- Als iets vijftig jaar bestaat, vier je het gouden **jubileum**. jubileum
- Mijn oom is uitvinder en loopt rond met een hoofd vol knalgekke **ideeën**. ideeën
- Het zal wel waar zijn, want het stond met **koeienletters** in de krant. koeienletters
- Ik mag van mijn ouders niet meer dan een uur per dag **chatten**. chatten
- Bij de opgraving zijn de **overblijfselen** van een oud kasteel gevonden. overblijfselen
- Er is niet meer van het kasteel over dan een **ruïne**. ruïne
- Dit bedrijf huurt een **reclamebureau** in om hen te helpen bekendheid te krijgen. reclamebureau

tekst: oefenen E6

Feest!

Aan het ontbijt draait de vader van Lars en Lotta peinzend zijn croissant om en om.

‘Ons pretpark viert deze zomer zijn vijfjarig jubileum,’ zucht hij, ‘maar een reclamebureau vraagt wel tienduizend euro om mee na te denken over een feest.’

‘Dat is ook echt niet nodig,’ roept Lotta lachend. ‘Lars en ik hebben wel een miljoen goede ideeën!’

‘Ja,’ grapt Lars, ‘en wij zijn met honderd euro al tevreden.’





zinnen/woorden: oefenen E6

- Eén minuut mag de **minispreekbeurt** duren van onze juf.
- Je botten worden zichtbaar gemaakt op een **röntgenfoto**.
- Als je altijd leuk op de foto staat, ben je **fotogeniek**.
- De wachtkamer van de dokter zat vol **patiënten**.
- In de bieb hebben we stapels van onze **lievelingsboeken** gehaald.
- Hoewel al zijn leerlingen vrij waren, moest de **docent** toch werken.
- Mijn nieuwe horloge is stuk, maar ik ben het **garantiebewijs** kwijt ...
- Rens leest graag boeken van het **genre** 'griezelverhalen', maar ik verslind strips.

minispreekbeurt
röntgenfoto
fotogeniek
patiënten
lievelingsboeken
docent
garantiebewijs
genre

tekst: oefenen E6

Minispreekbeurt van Lotta op school:

'Röntgenstraling is in 1895 ontdekt door meneer Röntgen. De eerste röntgenfoto maakte hij van de hand van zijn vrouw. Toen ze haar eigen botjes op de foto zag, schrok ze zich een hoedje. Met röntgenstraling kijk je dwars door alles heen: door patiënten, koffers en mummies. Voor een röntgenfoto hoef je niet fotogeniek te zijn!'





zinnen/woorden: oefenen E6

- Spreid een **T-shirt** maar eens uit, dan zie je waarom het zo heet!
 - Ik kan me misselijk eten aan **chocolade**.
 - Je krijgt 25 cent terug als je de fles **retour** brengt.
 - Ik zit in de les vaak in mijn schrift **striptekeningen** te maken.
 - Als je pannenkoeken bakt, moet je het beslag goed **mixen**.
 - Iemand die traint om dikke spierbundels te krijgen is een **bodybuilder**.
 - Dat onze stad vroeger gesticht is door de Romeinen, ontdekte ik pas in de **geschiedenisles**!
 - Een schijf die je bij wijze van spel overgooit naar elkaar heet een **frisbee**.
- T-shirt
chocolade
retour
striptekeningen
mixen
bodybuilder
geschiedenisles
frisbee

tekst: oefenen E6

Wat klopt er niet op deze kassabon?

'Er is iets heel raars met deze kassabon,' zegt Fred sip tegen Levi in de winkel van pretpark High Five.

'Wat dan?' vraagt Levi en hij trekt de bon nieuwsgierig uit Freds vingers. Hij leest voor: 'T-shirt 12,50; reep chocolade 1,95; twaalf zakken grind 24,36; High Five pet 3,50; frisbee 2,75. Zonder bon nemen we niets retour.'

Levi begint hard te lachen.

Zie jij ook iets raars op deze kassabon?

Antwoord: In een pretpark kun je geen twaalf zakken grind kopen.

